

Klokkys

Ons kamer rúkt na mos
ôns kamer rúkt na 't bos
en je beginne fan 'e bomen
en fan 'e stilte te dromen.
Alle keersys binne nou an
krekt al binne d'r sterren dan.
Niet feer fort, maar heel dichtbij
staan hur lichys rôndom mij.
Alle sulveren klokkys singe
over hele blije dingen
wer't ik ok loop, ik bin niet bang
want dy klokkys klinke mij achteran.

Mies Bouhuys

Ofkomstig út 't boeky "Kerstfeest verhalen en gedichten voor kinderen"

Orizinele titel: Klokjes.

In 't Bildts overset en bewerkt deur F. de Jong-Krap.